

J@EM mail

Nieuwsbrief van de Judah and Ephraim Ministries

juli 2009

Lieve familie en vrienden,

Hartelijke groeten van "Down Under" zoals ze in Australië zeggen. Hoewel we Australië al verlaten hebben, zijn we nog steeds op het zuidelijke halfrond, net onder de evenaar. Na een korte vakantie in Bali, waar we van genoten hebben, zijn we nu in Papua. In deze brief willen we jullie voornamelijk vertellen over onze ervaringen in Australië. Na een kort verblijf in Darwin bij oud collega's uit het toen nog zo geheten Irian Jaya, zijn we doorgevlogen naar Elcho Island. Dit eiland ligt ten noorden van Arnhem Land. Aan de namen in dit gebied kun je zien dat er Nederlandse invloed is geweest. Die Nederlandse invloed kwam door de Makassers die dit gebied bezochten. Zij kwamen uit het toenmalige Celebes waar in die tijd de Nederlanders "Orang Belanda" werden genoemd. Zo is het gekomen dat de blanken in Noord Australia "Balandas" worden genoemd. Wij konden de Yolgnu, zoals de Aborigines daar heten, vertellen dat wij echte Balanda zijn!



GALIWINKU

Galiwinku is de belangrijkste plaats op Elcho Island. Dit is waar wij tien dagen profetisch onderwijs hebben gegeven over het plan van God. We waren heel blij dat een van de sleutelfiguren uit de opwekking in de jaren zeventig de profetenschool heeft gevolgd. Pastor Djiniyini is inmiddels gepensioneerd, maar was al jaren niet meer actief betrokken bij de plaatselijke gemeente. Zoals zo vaak gebeurt bij een opwekking worden de leiders door de kerk ingezet in bestuurlijke functies, waardoor het vuur van de opwekking uitdooft. Dit was ook het geval in Galiwinku. Het gemeenteleven stond op een laag pitje toen wij aankwamen, maar op de zondag van Pinksteren kwamen er veel mensen naar de samenkomst. Pastor Djiniyini had een mars georgani-

seerd door het dorp met vlaggen en banieren, waar later de kerk mee versierd werd. Trots hield een van de kinderen de kortgeleden uitgekomen Bijbelvertaling in de Yolngu taal omhoog. Dit was het begin van het aanwakkeren van het vuur van de opwekking, dat bijna uitgedoofd was. Hoewel het onderwijs voor sommigen best pittig was, ervoeren ze de kracht die er van uitging, en meer en meer mensen kwamen de lessen volgen. Onder hen waren ook enkele dames uit Fiji. Hun ouders waren indertijd als zendelingen van Fiji naar de Yolngu gestuurd. Zij wonen nu op verschillende plaatsen in Arnhem Land en Darwin, maar waren voor een familie reünie bijeen in Galiwinku, waar een van hen woont. Zij overwogen om dit jaar met de groep uit Australië en Papua naar het Loofhuttenfeest te komen. Wie weet zal dit contact leiden tot een toekomstige open deur naar Fiji. Wat de Heer gesproken heeft over het brengen van meer inheemse volken naar Israël begint nu vervuld te worden. Deze hoek van de aarde is nog steeds ons mandaat gebied en dat merken we duidelijk in de autoriteit en de zalving die de Heer vrij zet.

VAN DE UITEINDEN DER AARDE NAAR JERUZALEM

Als illustratie van een visioen dat de Heer jaren geleden heeft laten zien hadden we een "chuppah" opgezet. Dit is een baldakijn gemaakt van een Joods gebedskleed. De Heer liet Iris zien hoe dit kleed werd uitgestrekt over de aarde. Op elke hoek van de aarde stond een engel die het kleed vastmaakte aan een stok die in de grond werd gezet. De stok in het oosten op het zuidelijk halfrond veranderde in een ladder waar engelen omhoog gingen naar de hemel, en weer afdaalden naar de aarde. Dit gaf iets weer van de geopende hemel die

Elcho Island.





wij tijdens de opwekking in Papua ervaren hebben en wat ook de ervaring was van de Yolngu tijdens de opwekking op Elcho Island. Jeruzalem is het centrum van de aarde en van Gods plan. Als een symbool daarvan plaatsten we een Menora, zevenarmige kandelaar, onder de chuppah. De rivier die in Jeruzalem ontspringt, is een beeld van het evangelie dat uitgegaan is van Jeruzalem naar de uiteinden der aarde. Op



de hoek van de aarde waar wij bijeen kwamen met de Yolngu, gaven wij onderwijs over Gods plan met de volken en hoe Hij Juda en Efraïm verenigt in Zijn hand. De Yolngu kunnen van hun hoek op de aarde nu ook de connectie leggen met Jeruzalem. Dit is

wat de Heer bevestigde in het hart van Pastor Djiniyini en wij geloven dat net als bij de Papua's, het verstaan van Gods plan de Yolngu genezing zal brengen. Aan de ene kant is de erkenning als volk heel belangrijk voor hen en voeren ze net als de Papua's strijd om hun bestaansrecht en het behoud van hun land. Hoewel wij geloven dat God alle volken in hun landen heeft verdeeld (Gen.10:5 & Hand.17:26) en de Joden met een speciaal doel het mandaat gekregen hebben over Israël, is onze plaats in Zijn Koninkrijk belangrijker. In Christus hebben wij als gelovigen van de volken deel gekregen aan het burgerschap van Israël en zijn huisgenoten van God geworden (Ef.2:12 & 19).



VERWANTSCHAP

Onze verwantschap met het Joodse volk is een van de geheimenissen die de Heer in deze tijd verder aan het openbaren is. We hopen dat de Yolngu daar nu iets meer van begrijpen. Voor hen zijn familierelaties heel belangrijk. De Yolngu zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen, Dhuwa en Yirritya. Het was heel bijzonder dat juist twee leiders van deze groepen de profetenschool gevolgd hebben in Galiwinku. Pastor Djiniyini en Timothy hebben beiden zowel de eerste opwekking als de tweede opwekking meegemaakt. De eerste opwekking vond plaats in 1954 toen de Yolngu zich waarachtig bekeerden en met bepaalde oude gebruiken en rituelen stopten. De vaders van Djiniyini en Timothy waren de leiders tijdens die eerste opwekking. Zij behoorden tot Dhuwa en Yirritya. Toen de kerk gebouwd werd in Galiwinku, werden er twee stenen in het fundament gelegd, die deze twee groepen vertegenwoordigen. Het was bijzonder dat we juist voor deze twee leiders die de eenheid van de Yolngu belichamen, mochten bidden.



Als bevestiging van onze verwantschap in Christus kregen wij beiden een Yolngu naam. Janny werd Raga genoemd en hoort vanwege haar naam bij Yirritya. Iris kreeg een Dhuwa naam en werd Lungurma genoemd, wat noordenwind betekent. De naam is heel toepasselijk omdat de Heer Iris gebruikt heeft om als een wind het vuur van Gods Geest opnieuw aan te wakkeren in Galiwinku. In de laatste gezamenlijke dienst nadat Pastor Djiniyini zelf gesproken had, kwamen veel mensen naar voren om zich opnieuw aan God toe te wijden.



VUUR

De Bijbel spreekt over verschillende soorten vuur (Lev.10:1). Het vuur van de Heer is een zuiverend vuur waardoor verzoening bewerkt kan worden voor het volk (Num.16:45-48). We moeten voorzichtig zijn hoe we omgaan met het vuur van Gods aanwezigheid in ons midden. De Yolngu houden nog vast aan veel oude gebruiken en tradities. Sommige zijn



Tijdens ons bezoek aan Elcho Island hebben we ook enkele "thuislanden" kunnen bezoeken. Dit zijn Aboriginal gebieden in Australië waar de Aborigines zelf over hun land mogen besluiten. De Yolngu proberen op deze manier hun land te



Guymun

behouden. Een aantal vrouwen voelden zich geleid om hun "thuisland" toe te wijden aan de Heer. Guymun was een van deze vrouwen. Door hard werk hebben ze zelf een weg kunnen aanleggen en met hulp van sponsors hebben ze een aantal huizen kunnen bouwen. Dharwar ligt in het centrum van Elcho Island en wordt vaak gebruikt

voor Bijbelkampen en conferenties. Op deze wijze hebben zij een deel van hun land kunnen "verlossen" voor de glorie van God. Daarom gaven wij Guymun die ons Yolngu namen gaf, de Bijbelse naam Anna. Zij is als de profetes Anna, die de verlossing verwachtte voor haar volk en Jeruzalem. Een aantal jaren geleden heeft Guymun in Jeruzalem gebeden voor de verlossing van haar volk en hun land. In dat opzicht voelen de Yolngu zich enigszins verwant met de Joden die naar hun "thuisland" zijn teruggekeerd. Na jaren van politieke verwarring mogen Aborigines nu eindelijk over een deel van hun land beschikken. Naast alle mensen die al meewerken aan de opbouw van Aboriginal land en de ontwikkeling van hun bewoners, hebben wij ook ten afscheid onze zegenende handen over Elcho Island uit mogen strekken.

MILINGIMBI

In de plaats Milingimbi waren de mensen eigenlijk niet klaar voor de boodschap die wij te brengen hebben. Ondanks de opwekking van de jaren zeventig was dit nu een deprimeerde plaats, waar de kerk al jaren niet meer functioneert. De MAF zendelingen waren al een jaar in Milingimbi en in die tijd werd de kerk nooit gebruikt. Totdat net voor Pasen twee vrouwen van voorgangers (één al gepensioneerd en de ander te druk met de organisatie van de kerk buiten zijn eigen gemeente) met samenkomsten in de openlucht begonnen. Het blijkt dat zij jaren zijn blijven bidden en nu uiteindelijk het initiatief hebben genomen om mensen bij elkaar te brengen. Dit leidde tot een zogenaamde "miniopwekking", maar was

goed, maar er zijn ook zaken waarmee gebroken moet worden. Kort na ons bezoek werd er een traditionele "vuur ceremonie" gehouden. Wat dat precies inhoudt weten wij niet. Maar het was treffend dat een aantal dagen daarna brand uitbrak en een jong kind omkwam in het vuur. Hierdoor zijn de Yolngu opgeschrikt en we hopen dat ze zich daardoor meer zullen uitstrekken naar het zuivere vuur van Gods Heilige Geest en dit ook werkelijk vernieuwing zal brengen.

DE BEKER VLOEIT OVER



Iris geeft les

Aan het eind van de profetenscholen hebben we de kaarsen van de Menora aangestoken als een symbool dat het licht nu schijnt op Jeruzalem en het plan van God met Israël duidelijk begint te worden. Zoals de gewoonte is bij de "havdalah", de afsluiting van de Sabbat, hebben wij de beker over laten

vloeien. Havdalah betekent scheiding maken. Na een dag van rust moet iedereen weer terugkeren naar het leven van alledag. De Joden maken heel bewust die scheiding, omdat ze de Sabbat zien als een voorafschaduw van Gods Koninkrijk. Aan het eind van de Sabbat moeten ze wat heilig is weer loslaten om, zolang de Messias nog niet gekomen is, door te gaan met het dagelijkse leven. Wij verwachten allemaal de Messias. Hoewel de Christenen zeggen dat de Joden als Jezus terugkomt, zullen zien wie zij doorstoken hebben, zullen we allen over hem weeklagen (Opb.1:7).

Voor ons was het afscheid in Galiwinku ook een beetje als een "havdalah". We hebben tijd apart gezet om hen meer over de geheimenissen van het Koninkrijk van God te leren. Hun beker vloeit nu over! Zij zullen het geleerde een plaats moeten geven in het leven van alle dag en zich biddend moeten voorbereiden op de vervulling van de wekelijkse Sabbat. Hoe we die dan ook vieren, hetzij volgens de Joodse traditie of op zondag in onze samenkomst, we verwachten allemaal het Koninkrijk van God.



De beker vloeit over

Het gebied met de plaatsen die we bezocht hebben

De twee pilaren van Milingimbi



eigenlijk meer een laatste ademhaling van een stervend lichaam. Dat stervend lichaam hebben wij wat leven in mogen blazen en over mogen profeteren. Het leek veel op de dorre doodsbeenderen van Ezechiël. We hebben de twee vrouwen mogen bemoedigen als de pilaren "Jachin en Boaz" in de tempel en de belofte voor de overwinnaars in Openbaring 3:12 over hen uit mogen spreken. Voor hun mannen hadden we een iets ander woord! Wat het resultaat daar van zal zijn, zullen we moeten afwachten. In elk geval was een van hen in de laatste samenkomst. De ander is nog zo gebonden aan hun oude "heilige" en geheime gebruiken, dat hij veel geestelijke zaken vermengt. De situatie van de Aborigines is triest. In dat opzicht hebben de Papua's niets te klagen. We denken dat niemand anders de moeite genomen zou hebben om hier het vuur nog eenmaal aan te wakkeren, daarom zijn we blij dat we gegaan zijn en niet alleen naar aantallen en succes hebben gekeken. We geloven dat de sleutel tot herstel van identiteit en visie, in het bijzonder voor de inheemse volken, te vinden is in het begrijpen van het meesterplan van God.

Thuisland in Dharrwar



In Milingimbi konden we slechts een aantal basis principes onderwijzen en enkele dingen vertellen over Israël. Een pas bekeerde jongeman zat met open mond te luisteren en hij en zijn vrouw raakten die avond niet uitgepraat over de boodschap. Voor het eerst begon er iets door te dringen van wat het werkelijk betekent om bekeerd te zijn. De kerk waar deze dorpen toe behoren is de zogenaamde "Uniting Church", die alle "geloven" bij elkaar wil brengen. De grotere kerken hiervan in Darwin zijn verbonden met de Wereldraad van Kerken en de Interfaith organisatie, die ook reizen naar Israël organiseert samen met de Dalai Lama, Moslim leiders, Hindoes, Boeddhisten etc. Sinds kort mogen homoseksuelen ook de kerk leiden en zijn homoseksuelen huwelijken toegestaan. De voorganger uit Milingimbi had het te druk met de "Aboriginal Tak" van deze kerk in Noord Australië en kon daardoor geen aandacht geven aan de plaatselijke gemeente. Het Aboriginal forum bepleit dat traditionele ceremonies bewaard kunnen blijven als onderdeel van het "kerkleven". Helaas was er weinig over van het kerkleven. De kerk zelf was een vervallen gebouw, geplunderd en gebruikt door "petroleum snuivende" jonge Aborigines. Dit is waar we onze samenkomsten hielden voor een handjevol mensen, waar van sommigen in 9 of 10 jaar niet in de kerk waren geweest, maar nu hun leven opnieuw aan de Heer hebben toegewijd. De twee vrouwen zijn hun "voorgangers". Gelukkig dat God vrouwen toestaat om te spreken!

VERSPREIDING VAN DE BOODSCHAP

Het verder verspreiden van de boodschap zal worden gedaan door de twee vrouwen die in eerst instantie ons uitgenodigd hebben om naar Elcho Island te komen. Deborah is een "Balandra" zoals ze de Australiërs hier noemen. Zij heeft waarschijnlijk ook Yolngu bloed in haar voorgeslacht. Door haar zijn we met Danganbarr in contact gekomen, die door God gebruikt wordt om de gemeente te bemoedigen. Zij is een vrouw van geloof die al veel wonderen in haar leven heeft meegemaakt. Bidt dat God deze twee vrouwen blijft gebruiken om de boodschap van het Koninkrijk van God verder te verspreiden onder de Yolngu. Wanggar kan hier ook in gebruikt worden. Zij heeft mee gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in de lokale taal en zorgt ook voor de verspreiding van de Bijbelvertaling die pas is uitgekomen. Alle lessen zijn door



Wanggar maakt opnames voor radiouitzendingen



Danganbarr en Deborah

haar opgenomen en kunnen via de lokale radiozender verspreid worden. Wij hebben daar toestemming voor gegeven, want het zal niet mogelijk zijn om alle Aboriginal gebieden in Arnhem Land te bereiken.

KORSTE DAG

Aan het eind van ons verblijf in Australië heeft Iris de kortste verjaardag ooit gevierd. 21 Juni is op het noordelijk halfrond de langste dag, maar in Australië de kortste dag. Sandra en Barrie, waar we logeerden, hebben er een speciale dag van gemaakt. Enkele van onze nieuwe kennissen kwamen op bezoek en tegen de avond hebben we Sandra en Barrie uit eten genomen voor een "Sunbecue", een barbecue bij ondergaande zon. Gelukkig hebben we een digitale camera en konden we naar hartenlust foto's maken van de geweldige kleurenschakering die bij elke zonsondergang weer verschillend is. Dat was een mooi besluit van deze "korte" dag.

ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTE

Tenslotte willen we nog een bericht delen met jullie dat we ontvingen tijdens ons verblijf in Australië. We waren daar al over geïnformeerd per email, maar later belde onze voorganger ons persoonlijk. Als Levend Woord Gemeente hebben de voorgangers besloten om een aantal zendingsprojecten af te bouwen en met een klein aantal juist door te gaan, zodat de giften van de gemeente beter gebruikt kunnen worden. Helaas is er besloten om het support aan ons geleidelijk te beëindigen. Wij hadden het tegendeel gehoopt omdat de boodschap over en de relatie met Israël juist zo belangrijk is. Dit heeft de Heer ons aan het begin van dit Millennium duidelijk gemaakt. Zending zal gaan veranderen: het evangelie is uit gegaan van Jeruzalem naar de uiteinden der aarde, maar de focus zal nu van de uiteinden der aarde gericht worden op Jeruzalem. Wij geloven dat God ons geroepen heeft om bruggen te bouwen tussen de natiën en Jeruzalem. Hoewel dit geen letterlijke bruggen zijn, hebben we bij het bouwen van deze relaties toch support nodig. Nu onze gemeente besloten heeft om ons niet langer te steunen, doen we een beroep op jullie, onze familie en vrienden, die eigenlijk ook onze gemeente zijn, al behoren jullie tot verschillende kerken en gemeenten. Wij zullen nu helemaal afhankelijk zijn van persoonlijke giften. Die persoonlijke betrokkenheid hebben we nodig om de roeping die de Heer ons gegeven heeft tot in het laatst der dagen te kunnen vervullen. Misschien wil je nog eens overwegen, als je dat al niet gedaan hebt, om ons via een maandelijks machtiging te steunen.

Onze dank gaat uit naar de Heer die door jullie heen, ons al jarenlang bevestigd heeft in onze roeping. Het is soms moeilijk om niet te weten waar we aan toe zijn op financieel gebied, elke maand is wat dat betreft een verrassing en soms een teleurstelling. Maar God is getrouw. Hij voorziet altijd, niet alleen materieel, ook geestelijk en fysiek.

Willen jullie blijven bidden voor onze bescherming tijdens het vele reizen in gebieden met ziekten en gevaren. We hopen jullie aan het eind van deze "zendingsreizen" op het zuidelijk halfrond, weer vanuit Jeruzalem op de hoogte te houden.

Veel liefs en Gods zegen,

Janny en Iris.

Contact adres in Papua:

Katartismos, Jalan Yoka, Waena 99358, Papua, Indonesia
Tel. +62-967-573834 / GSM: +62-81344159250 (via Kezia)

Contact adres in Israël: (vanaf 16 september)

City of David, P.O. Box 1575, Jeruzalem 91014, Israel
Tel: +972-2-6286444 / GSM: +972-54-7897905 of
+972-54-6891859

Waar mogelijk zijn we bereikbaar op onze Hollandse GSM:
+31-6-51955434 of per

Email: IrisBouwman@cs.com & JannyHolster@cs.com

JUDAH @ EPHRAIM MINISTRIES

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam nr. 411 27790

VOORZITTER

Dik Warner/Borselaarstraat 13
3081 RA Rotterdam
tel: 010-4810304/ fax: 010-4810383
e-mail: c.w.d.warner@lwg.nl

COÖRDINATORVOORBEDE

Monda Lammers
v. Maaseijkstraat 12
4205 SR Gorinchem
tel: 0183-622359
e-mail: mondal@orange.nl

ADMINISTRATIE /SECRETARESSE

Marti Elshout
Schaepmanstraat 14
3371 VE Hardinxveld-Giessendam
tel: 0184-616838
e-mail: elsho397@planet.nl

PENNINGMEESTER

Erik Boet
Piersonstraat 177, "Kasteel Buitenhof"
3317 RG Dordrecht.
tel: 078-6195237
e-mail: e.r.boet@planet.nl

GIFTEN

Juda @ Efraïm Ministries Zwijndrecht
ABN-AMRO nr. 4372.18.023 Zwijndrecht
POSTBANK giro nr. 3215757

VORMGEVING

Joan Smits
Gorinchem
DRUKWERK
HisPrinting
Groot Ammers