

Lieve familie en vrienden,

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het verzamelen van de "Gideonieten". Wat houdt dat in? We geloven dat er een leger van voorbidders en strijders bij elkaar gebracht wordt om Israël ter zijde te staan. Waarom Gideonieten? Het leger van Gideon was te groot. God zoekt geen leger dat op zijn eigen kracht vertrouwt. Menselijke kracht schiet altijd tekort. Daarom werd een deel van zijn leger weggestuurd en bleven er slechts driehonderd man over. Want God kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. De Gideonieten van deze tijd worden verzameld onder de gelovigen uit de natiën en zullen een werktuig zijn in Gods hand voor het Koninkrijk van God en Zijn doel met Israël in de eindtijd. Zo kunnen we ons identificeren met het volk van Israël en deelnemen aan de strijd om het Land en samen Gods beloften vervuld zien worden.

TRAINING VAN DE GIDEONIETEN

We geloven dat de profetenscholen die wij onderwezen hebben een goede basis zijn voor het verder toerusten van de Gideonieten. Zoals we al eerder schreven zullen we onze tijd meer verdelen tussen Nederland en Israël, dit om trainingen en les te geven aan dit Gideonieten leger, want zonder goed onderwijs (toerusting) heeft een leger geen uitrusting om ten strijde te trekken. Je moet eerst iets van het plan van God begrijpen voordat je gemotiveerd deel kunt nemen aan de strijd.

Wat Israël nodig heeft is een dynamische en profetische beweging. Het is de visie van het ICZC (International Christian Zionist Center) dat er in elke plaats, of wijk als het om een grote stad gaat, een Gideonachtige groep gevormd zal worden, die als EERSTE OPDRACHT heeft om in hun stad, dorp of wijk tenminste tien medestrijders of strijdsters te vinden die voor Israël en Nederland op de bres willen staan en het Gideons ALARM kunnen laten horen.

VISIE VAN EEN LEGER

Jaren geleden al, toen wij nog in Papua waren, had Iris een droom. Een vreemde droom, want ze ervoer dat ze zich in een baarmoeder bevond. Ze was daar niet alleen. Ze zag dat er een leger aan het ontstaan was dat zich toen nog in de baarmoeder van de gemeente bevond. God sprak en zei: "Iris je bent nu nog veilig in de baarmoeder, maar er zal een tijd aanbreken dat je samen met de mensen die je nu om je heen ziet, door het nauwe geboorte kanaal zal gaan. Dan zal Ik het leger van de eindtijd geboren doen worden." Dit visioen van het leger werd op velerlei wijze in het Woord van God bevestigd. Maar het was tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest dat God zei: "Iris nu is de tijd gekomen om door dit nauwe geboorte kanaal te gaan." We geloven niet dat wij de enige zijn die de weeën voelen van deze op handen zijnde geboorte. We geloven dat wat wij zien slechts een onderdeel is van het grote plan van God.

ROEPING OM IN ACTIE TE KOMEN

Waarom wordt dit leger gevormd? Met de groepen Gideonieten die voor verdere training naar Israël zijn

gekomen, hebben we stilgestaan bij het gedeelte uit Jesaja 63, waar gesproken wordt over de dag van wraak en het jaar van vergelding dat zal komen. Meestal lezen we liever over dat soort gedeeltes heen. Maar als we werkelijk verlangen naar vrede en gerechtigheid op aarde, dan moeten we beseffen dat dit niet kan komen zonder dat God de natiën oordeelt voor hun ongerechtigheden. Het is voor Christenen moeilijk te begrijpen dat God ons wil betrekken in de uitvoering van Zijn toorn. (Zie Jes. 13:3-6) Wij veroordelen vaak Israël hoe zij in het natuurlijke afreken met haar vijanden, terwijl wij in het geestelijke falen in het afrekenen met onze vijanden.

De persoon die uit Edom zal komen om het wraakgericht van God uit te voeren en verlossing te brengen op aarde, zoekt naar ondersteuning en bemoediging (Jes. 63:5). We hebben ons afgevraagd wie die persoon is. Hij zag rond, zegt Jesaja, maar er was geen helper. Niemand bood hulp! Dat lijkt wel hetzelfde zoals Israël zich soms voelt. Wij geloven dat hier gesproken wordt over de Verlosser van Israël, die ons roept om Hem ter zijde te staan in het rechtsgeding over Sion (Jes. 34:8).

JONGE STRIJDERS

Het zijn vooral jongeren die reageren op de oproep om in actie te komen. We hebben inmiddels al twee jeugdgroepen hier gehad, die ervaren dat Israël en Gods volk een sleutelrol gaan spelen in hun leven. Dat doet ons denken aan de woorden die God sprak toen Hij Iris als elfjarig meisje riep: *Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden en dan zal het einde komen Jij zult het einde zien en zien dat Israël daar een grote rol in speelt.*

In Papua hadden we altijd jonge mensen om ons heen en toen we ruim drie jaar gelden in Israël kwamen leek het wel of we ineens in een club van "oude van dagen" terecht kwamen. We misten de omgang met jonge mensen enorm. Daarom is het zo'n zegen te zien dat God jonge mensen roept en wij hen mogen helpen hun plaats in te nemen in Gods plan. We zien dat er een leger klaarstaat om op te trekken voor de Heer. Dit betekent natuurlijk niet dat alleen jonge mensen deel zullen uitmaken van het Gideonieten leger. Maar het is wel treffend dat er staat:

NederlandMaart07-03-Profetenschool



Groep Gideonieten bij de Jordaan

Sjofar blazen bij de grens met Libanon



“Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.” (Psalmen 110:3 NBV)

We zien in deze tekst een bevestiging van wat God aan het doen is. Hij brengt de jeugd bij elkaar als dauw op de bergen van Israël op de dag dat de Messias ten strijde trekt. De Heer wordt in de context van deze psalm in verband gebracht met Melchisedek. Als wij een groep in Israël verwelkomen dan doen wij dat altijd in de “Koningsvallei” (Kidrondal), de plaats waar Melchisek Abraham verwelkomde met brood en wijn (Gen. 14:17-20). Hij was een voorafschaduwing van de Koning der gerechtigheid die zal komen om de natiën te berechten. Er staat dat hij onderweg zal drinken uit de beek en Zijn hoofd op zal heffen. Toen de Gideonieten verzameld werden, dronken zij ook uit de beek. Misschien dat we aan het einde van de strijd samen met de Heer uit de beek mogen drinken die straks vanuit de Tempel gaat stromen en met Hem ons hoofd op mogen heffen ten teken van de overwinning.



Bij de grens met Libanon



Rode kaart voor premier Olmert



Baruch Mazal



In gesprek met soldaat aan de Libanese grens

VORMING VAN EEN LEGERBASIS

Er is nu een kerngroep van jongeren aan het ontstaan die de visie voor Israël hebben opgepakt. We proberen de leiders van deze jongeren bij elkaar te brengen en een soort stuurgroep te vormen die zo'n leger van Gideonieten kunnen gaan leiden in Nederland. Het mooiste zou zijn als zij ergens een centrale plaats zouden kunnen huren, die uit zou kunnen groeien tot een Profetisch Commando Centrum. Erik Boet heeft al jaren de visie om zo'n centrum te zien ontstaan. Maar de naam heeft mensen vaak afgeschrikt. Wat houdt zo'n centrum in? Erik omschrijft het in vier punten:

- 1 Geestelijk bolwerk maken; verzamelen**
Synergie veroorzaken door de juiste mensen bij elkaar te brengen. Een denktank vormen om standpunten te ontwikkelen en te verwoorden. Geestelijke strategieën ontwikkelen.
Informatie verzamelen, registreren, bundelen en, waar wenselijk, uitbrengen.
- 2 Vestigen van Goddelijke regering; gebed**
Goddelijke regering voorbereiden door met gebed in te grijpen in de geestelijke wereld t.b.v. het Koninkrijk van God. Bidden is regeren, Goddelijke heerschappij grondvesten. Bidden nalaten betekent de heerschappij overlaten aan de vijand.
Bouwen aan gezamenlijke, geestelijke autoriteit en daar vandaan ook maatschappelijke en politieke zeggenschap krijgen. Ontvangen van strategieën van God.
- 3 Profetische stem; informatie en communicatie**
Terugroepen naar heilig ontzag voor God; onderzoeken van geestelijke trends en stromingen in de samenleving. Mensen bewust maken van de bijzondere positie die God heeft gegeven aan Israël en Jeruzalem voor Zijn plan in de eindtijd en van de rol die de Islam en de linkse pers hierin speelt.
- 4 Profetische daden; actie ondernemen**
Activiteiten ontplooiën, - dan wel anderen activeren - om een profetische stem te laten horen, profetische daden te verrichten en mensen te informeren, onderwijzen en mobiliseren.



Interview met Channel 4 England



Syoфар blazen bij de grens met Jordanië



Les onderweg

Een van de eerste acties die we hebben ondernomen is het geven van profetisch onderwijs over Israël en het Meesterplan van God. Door het brengen van groepen naar Israël ontstaat de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen en nauwer betrokken te raken in de strijd om Israël en uiteindelijk van het Koninkrijk van God.

beleid van deze regering opnieuw een oorlog tegemoet gaat.

Bij de grens met Libanon, waar we zo konden uitkijken op de posten van de Hezbollah, hadden we een ontmoeting met een aantal soldaten die goed Engels spraken. We hadden de gelegenheid om hen een heleboel vragen stellen. Zij vertelden ons over hun ervaringen tijdens de laatste oorlog en ze wezen ons de plaatsen aan waar Hezbollah soldaten zich verscholen hielden. Later hoorden we een getuigenis van een Messiaanse reservist die opgeroepen was om mee te vechten in Libanon. Hij had al eerder 9 van zijn kameraden begraven. Hij werd omringd door gebed en de Heer liet zijn vrouw zien dat hij omgeven was door een schild van licht. Op een gegeven moment stond hij oog in oog met een Hezbollah strijder die een granaat pistool in zijn hand had. Hij zag de flics van de explosie en dacht nu ben ik er geweest. Maar er gebeurde niets. Gods wapenrusting had hem beschermd! Zulke ontmoetingen maken indruk.

Het is het verlangen van deze groepen Gideonieten om in actie te komen zowel in Israël als in Nederland. Op 5 mei is een klein groepje wezenbiddend bij het Palestijnse Congres dat gehouden werd in de Doelen in Rotterdam. Ze hebben daar ook de shofar geblazen. Zo begint God hen te betrekken in de strijd.

DEELNAME AAN DE STRIJD

Een dierbare vriend en familielid deelde met ons een bijzondere ervaring tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967. Hij vertelde dat toen de oorlog uitbrak hij zich geleid voelde om in gebed op de bres te gaan staan voor Israël. Vijf dagen lang vastte hij en bad voor de overwinning. Zijn gebed was zo intens dat hij zich meegenomen

voelde in de strijd. Soms streed hij aan de grens met Egypte of in Gaza. Op een ander moment was hij betrokken bij de troepen in Jordanië die streden om de bevrijding van Jeruzalem. Maar het meest ingrijpende was zijn aanwezigheid bij een tankslag in de Golan in de strijd tegen Syrië. Op de zesde dag kwam hij z'n kamer uit en riep: "We hebben de oorlog gewonnen!" Zo groot was zijn betrokkenheid.

Jaren later, nog niet zo lang geleden, ontmoette hij een Israëli, die op bezoek was in Nederland. Er was een moment van herkenning. Hoe was dat mogelijk? Zij hadden elkaar nooit eerder ontmoet. De Israëli bleek een tank commandant geweest te zijn in het Israëlische leger. Hij keek Jaap nog eens aan en zei: "Ik weet



ERVARING OP HET VELD

We willen enkele ervaringen delen van de groepen die de afgelopen tijd in Israël geweest zijn. We proberen altijd een gelegenheid te vinden om Moshe te ontmoeten. Hij is een orthodoxe Jood die samen met zijn broer Dov een winkeltje heeft in de Joodse wijk in de Oude Stad. De winkel heet "Shorashim", wat wortels betekent en ze hadden nooit kunnen denken dat zoveel Christenen zouden komen om met hen over de Joodse wortels van hun geloof te spreken. Moshe neemt vaak de tijd om iets te delen en geeft dan gelegenheid tot vragen stellen. We zijn natuurlijk ook op bezoek geweest in Sha'ar Benjamin, waar zowel het ICZC als Front Line Israel gevestigd is. Het is altijd een ervaring om via de "muur" achter de zogenaamde veilige groene lijn te komen. Op de meeste plaatsen is de "muur" overigens gewoon een hek. Wat bedoeld is als een veiligheidshek neemt steeds meer de vorm aan van een grens dwars door het hartland van Israël heen. Checkpoints beginnen steeds meer op een grensovergang te lijken.

Na een inspirerende boodschap van Jan Willem en een bezoek aan de Front Line Israel studio, heeft Joel ons mee naar Hebron genomen. Om daar te komen is op zich al een ervaring. Deze keer zijn we bij Baruch Mazal geweest die in de barakken woont bij de opgravingen van het Hebron uit Davids tijd. Daar werden we geconfronteerd met een camera ploeg van channel 4 uit Engeland. Zij waren er al heel de week en zaten als haviken op te letten of ze de Joden uit Hebron konden betrappen op een "overtreding" tegen de Palestijnen. Eerst dachten ze dat wij hun "bondgenoten" waren, maar al gauw ontdekten ze dat we juist gekomen waren om de "kolonisten" in Hebron te bemoedigen. Joel speelde daar heel goed op in en heeft rechtstreeks in de camera een paar duidelijke standpunten uiteen gezet en uitgelegd waarom we hier waren. Dit was voor de groep een heel goed voorbeeld hoe je als Gideoniet in de praktijk in actie kan komen. Daarna zijn we even bij Baruch Mazal in "huis" geweest. We zagen aan alle kanten de kogelgaten in de wanden en de ramen van hun barak. Hij vertelde hoe vaak ze onder vuur waren genomen, ook een keer tijdens de sabbat. Hij zei tegen z'n kinderen, blijf heel stil zitten aan tafel, beweeg je niet, maar bid! De kogels gingen langs hun heen, maar niemand werd geraakt! Na ons bezoek aan Hebron heeft Joel ons nog meegenomen naar een demonstratie tegen premier Olmert om hem te dwingen af te treden. Er is maar een heel klein percentage van de bevolking dat nog vertrouwen heeft in de regering van Olmert. Dit was ook weer een goede daadwerkelijke actie van de Gideonieten. We kregen de kans om te praten met verschillende actievoerders en hen te bemoedigen. De meesten maakten deel uit van politieke bewegingen onder Bijbelse Zionisten. We kregen allemaal "rode kaarten" om Olmert het veld uit te sturen. Helaas heeft hij daar nog geen gehoor aangegeven en is de kans groot dat Israël onder het

Lezen van het Woord bij het graf van Ruth

Sjofar blazen en bidden aan de Egyptische grens

Herinnering aan de tankslag in de Golan



het, ik heb je gezien bij de tankslag in de Golan tijdens de Zesdaagse oorlog. Jij was daar!”.

Het is ons verlangen dat we ons meer bewust worden van de mogelijkheid die God ons geeft om betrokken te worden in Zijn strijd om het Land en de plaats die Hij uitgekozen heeft om te wonen onder Zijn volk.

SOLDATEN UIT EEN VER LAND

Jesaja beschrijft het leger dat de Heer monstert als een leger van volken die zich aaneensluiten (Jes. 13:4). Zij komen uit een ver land. We geloven dat God ook Gideonieten roept in Papua. Wij gaan eind juni voor twee maanden terug naar Papua om les te geven over het Meesterplan van God en Papua's meer te betrekken in Gods plan. We zullen een vol programma hebben en stellen jullie gebed op prijs. Kort voor het Loofhuttenfeest hopen we terug te keren naar Jeruzalem om daar een delegatie uit Papua te ontvangen. Met elkaar, als een verenigd leger van Gideonieten uit alle naties, zullen we profetische daden doen en uiting geven aan onze solidariteit met Israël.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, support en gebed.

Veel liefs en Gods zegen, Janny en Iris.

PS. Als je deel wilt nemen aan het Loofhuttenfeest en nog geen brochure hebt, kun je die bij ons aanvragen.

Tot 28 juni en na 5 september:

City of David, P.O. Box 1575, Jerusalem 91014, Israel
Email: IrisBouwman@cs.com & JannyHolster@cs.com
Tel: 972-2-6286444 / GSM: 972-54-7897905

Van 28 juni – 5 september:

Katartismos, Jalan Yoka, Waena, PAPUA 99358, Indonesia
Email: IrisBouwman@cs.com & JannyHolster@cs.com
Tel: 62-967-573834

Giften voor de reis naar Papua en onze bediening in Israël kun je overmaken naar: Postbank nr. 3215757 t.n.v. Stichting Judah & Ephraim Ministries te Zwijndrecht



Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 411-27790

VOORZITTER

Dik Warner/Borselaarstraat 13/3081 RA Rotterdam/tel: 010-4810304/ fax: 010-4810383/ e-mail: c.w.d.warner@lwg.nl

COÖRDINATOR/VOORBED/

Monda Lammers/v. Maaseijkstraat 12/4205 SR Gorinchem/tel: 0183-622359/e-mail: mondalammers@wanadoo.nl

CONTACT PERSOON/ SECRETARIS

Frans v.d. Pol/Herrebeugel 12/4261 XL Wijk en Aalburg/tel: 0416-692189/e-mail: F.vanderPol@12move.nl

ADMINISTRATIE /SECRETARESSE

Marti Elshout/Schaepmanstraat 14/3371 VE Hardinxveld-Giessendam/tel: 0184-616838/e-mail: elsho397@planet.nl

PENNINGMEESTER

Erik Boet/v. W. Poelmanstr. 21/3331 KS Zwijndrecht/tel: 078-6195237/e-mail: e.r.boet@planet.nl

GIFTEN

Juda @ Ephraim Ministries Zwijndrecht ABN-AMRO nr. 4372.18.023 Zwijndrecht POSTBANK giro nr. 3215757

VORMGEVING Joan Smits/Gorinchem DRUK His Printing/Hoornaar

Soldaat in Hebron



Groep Gideonieten in de studio van Front Line Israel



Een soldaat houdt de bewegingen van Hezbollah in de gaten



JUDAH @ EPHRAIM
MINISTRIES